

Sagen har været i høring i Handicaprådet d. 21. september 2016.

### **Handicaprådet afgav følgende høringsvar:**

Handicaprådet bakker op om "Kompasset for fremtidens velfærdsboliger" med følgende bemærkninger:

1. Problemer med overvægt er et stigende problem i det danske samfund. Rådet anbefaler derfor, at velfærdsboliger - eller i det mindste en del af dem - bør dimensioneres og indrettes på en måde, så lejlighederne er egnede som tilbud til mennesker som - ud over andre problemer - har problemer med overvægt.
2. Flexibilitet kan øges, hvis lejligheder varierer i størrelsen.
3. Rådet anbefaler, at kommunen er omhyggelig i at gennemtænke og udvikle de tilbud, der følger med en velfærdsbolig, fordi tryghed og trivsel kan handle om mange forskellige ting.
4. Rette hjælp på rette tidspunkt - i form af kortere ophold, aflastning m.v. - kan bidrage til, at flere borgere vil kunne få hjælp uden at skulle flytte permanent. Rådet bakker derfor op om ideen om aflastningspladser, akutpladser og midlertidige boliger.
5. "Følelsen af hjem" handler om mere end indretning. Rådet anbefaler, at kommunen lægger vægt på at udvikle og vedligeholde en arbejdskultur, hvor fagpersoner til enhver tid er bevidste om, at de arbejder i en borgers hjem og betragter boliger som borgernes hjem frem for at betragte dem som deres egen arbejdsplads.
6. Rådet anbefaler, at beslutningstagere altid tænker kompassets værdier igennem, når de træffer store og små beslutninger. Så de skaber nogle rammevilkår, der giver fleksibilitet og muligheder for at udvikle tilbuddene i takt med forandringer i samfundet samt målgrupper og deres behov.
7. Handicaprådet bemærker, at det sprog vi benytter, når vi benævner tilbud, kan bidrage til misforståelser. For eksempel betegnelsen "ældreboliger" kan få alle til at tro, at boligerne er et tilbud til alle ældre. Handicaprådet anbefaler derfor, at målgruppen for velfærdsbolig altid beskrives på en enkel og forståelig, men samtidig præcis måde.